

Protestantse gemeente Het Trefpunt

Orde van dienst voor de viering op
zondag 20 maart 2022

Derde zondag van de veertig dagen



Voorganger: dr. Gerben Heitink
Organist: Addy Alberts

Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 221: 1 en 3

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Inleiding

Stilte

INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 84: 1 en 3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Welzalgig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Groet

V: De Heer zij met u,

G: ook met u zij de Heer

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Psalm 84: 4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed , gevolgd door een Kyriëlied, Lied 547: 1, 2, 3

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, weest met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezing uit de Brieven: Filippenzen 4: 4-9

Zingen: Lied 275: 1, 3, 4

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Lezing uit het Evangelie: Lucas 13: 1-9

Zingen: Lied 418: 1 en 2

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en gewezen

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

Verkondiging

Orgel-/pianospel

Zingen: Lied 841

Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...

Mededelingen

Inzameling van de gaven

De 1^e collecte is bestemd voor de Regenbooggroep en de
2^e voor de kerk

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 978 *(staande)*

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Heenzending en zegen

G: Amen (3x gezongen)

De eerste collecte is voor een actueel doel en dat is vandaag de Regenbooggroep.

De Regenbooggroep is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseert de kracht in de samenleving om alle mensen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij.

Ieder mens verdient een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenbooggroep gelooft in een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en schip. Een stad waarin ieder betrokken is bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder elkaar.

De Regenbooggroep verzorgt momenteel opvang van de gevluchte Oekraïners. In Amsterdam vangt zij in samenwerking met de gemeente en de hulpverlenende organisaties HVO-Querido, het Rode Kruis en het Leger des Heils Oekraïners op die hier een onderkomen zoeken. Deze mensen- heel veel moeders met kinderen- moesten hun land in oorlog ontvluchten.. Bijna de helft van de vluchtelingen is kind. Samen met de andere partijen gaat De Regenboog Groep over de coördinatie en uitvoering van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam.